

Kuurweek. 14 oktober 2006 - 21- okt - 2006.

Een geweldige en heerlijke ervaring!

sets om voor altijd te blijven onthouden <sup>om er weer</sup> terug te <sup>keren.</sup>

Om met een zalig gevoel op terug te kijken!

Fantastische omgeving, midden in de overweldigende natuur  
lieve hartelijke mensen en heerlijke massages en schoon-  
heids behandelingen. In ieder geval kom je als een werkelijk  
herbozen mens weer in je eigen vertrouwde omgeving.

Wat een zalig eten en alles zo vers en lekker mogelijk en  
met liefde klaargemaakt. Dat proef je in alles wat je op je  
bord krijgt. Volop genieten van dag tot dag.

men wordt zo ontspannen, zo intens te zeden van binnen,  
nouwel aan het uiterlijk en aan het innerlijk. Geest, ziel en  
gevoel wordt er gewerkt.

Gezellige mensen leer je kennen, die allemaal hetzelfde doel  
nastreven. men gaat totaal anders hier weg, dan dat men er  
komt.

Een weldaad voor de mens, in alle opzichten.

Ga zo door! Geweldig! Het is de prijs zeer zeker waard!

Een Paradijsje op aarde,

Het was een heerlijk verblijf!

En heb nieuwe kracht en moed opgedaan voor de  
komende maanden.

lieve mensen!

Heerlijk eten!

Zalige behandelingen en massages!

Je weet je hier in je waarde gelaten en volop <sup>met</sup> nieuwe kracht!

Heel veel liefs en groetjes

en