

Hallo lieve Annemarie!

Heb enorm genoten van de week op Vulcano. Ik had mij er al erg op verheugd voor ik wegging maar ik vond het nog fijner dan gedacht. Ik vond de schoonheidsbehandeling en massages zalig en de boottocht, het bezoek aan Lipari en de tocht naar de vulkaan enorm leuk. De lunches en diners waren een ander hoogtepunt van de dag. Zalig! Al dat gezonde lekkere eten, de kazen, de groenten en niet te vergeten de enorme lekkere verse vis. Vond het appartement prima en vooral van de stilte van de plek waar ik zat heb ik genoten. Alleen maar vogels in plaats van voorbijrazende trams en lawaaiige burens.! Wat een genot! De afwisseling tussen de excursies, de behandelingen en het relaxen en je eigen tijd kunnen indelen vond ik perfect! Nergens had ik het gevoel iets te moeten, overal lekker de tijd voor als je er zin in had. Helemaal goed! Niets aan veranderen! Geniet nog van de dagen op Vulcano en Milazzo en de tijd met je dochter in Rome. Ik hoop dat we elkaar als groep nog een keer kunnen ontmoeten in het najaar voor een gezellig etentje of zo. Hartelijk dank voor de gastvrijheid van jou Luciano en Jaap.

Met vriendelijke groet,
Selina Vlaanderen

Ik vond de week op Vulcano heel fijn. Ik zag vooral uit naar de massages en die waren super. Ik vind het erg jammer dat Sandra niet in Groningen woont! Alles was zo heerlijk verzorgd en daar was ik wel aan toe. Ik kan nog wel dromen over al dat lekkere eten. Selina heeft mooie foto's gestuurd. Ik ga jullie ook nog wat sturen, maar het kan even duren. Ik moet even uitvinden hoe het allemaal werkt. Wordt vervolgd. Veel liefs uit Groningen,
Nelleke

Ook ik heb genoten van de week op Vulcano. Zozeer dat ik nog eens terug wil komen,
Groeten van
Els

Lieve allemaal+Sandra,
Ik vond het een superweek. Ik heb van alles genoten en zit nu achter mijn bureau nog zachtjes na te sudderen van de zon, het zwemmen, het

verrukkelijke eten (dank aan Luciano en Jaap!!), het kletsen en de wijn-die-geen-koppijn-geeft...

Voel me schoon van binnen en van buiten en vol energie.

Ik heb hier al heel veel mensen lekker gemaakt met mijn verhalen, dus daar zullen er vast wel een paar van een keer afreizen naar C.M. denk ik!

Laten we gauw een etentje in Amsterdam organiseren, al kunnen we natuurlijk nooit de kookkunsten van daar evenaren!!

groetjes uit een (gelukkig zonnig) Den Haag,
Nynke.